

Veteranen naar de Efteling?



Mocht de Koninklijke Militair School – als enige overgebleven Nederlandse kazerne in het Limburgse land – definitief verdwijnen, wat God verhoede, zou overtollig Defensiepersoneel plompverloren aan de slag kunnen bij de Efteling! Althans, wanneer je de plannen van Bob Iger één op één zou projecteren op de situatie in Nederland, met inachtneming van de huidige bezuinigingsreorganisatie.

Iger is algemeen directeur van The Walt Disney Company. Zijn project heet 'Heroes Work Here. Employ excellence. Hire veterans'. Die naamgeving geeft al aan hoe serieus de Amerikanen veteranen, én militairen in het algemeen, nemen. Van horen zeggen wist ik dit al. Als je naar de VS vliegt en bijna de landing inzet om aan een oefening deel te nemen, geeft de bemanning aan dat zich militairen aan boord bevinden. Gevolg: een ovatie. Niet een staande, maar onmiskenbaar respect voor het werk van de militair.

De heer Iger wil de komende drie jaar duizend veteranen binnenhalen. Niet alleen voor de pretparken in Anaheim en Parijs, ook voor de overige werkmaatschappijen op het gebied van media, films e.d. Dus die veteraan hoeft niet bang te zijn dat hij alleen als kwakende Donald Duck in een pak in het park hoeft rond te lopen.

In mijn visie geeft het plan van Bob Iger de wil van de Amerikanen aan iets voor hun veteranen te doen. De VS telt al 82 jaar een U.S. Department of Veterans Affairs; op zich ook wel handig in een land met zoveel oudgedienden. Hoewel de

veteranencultuur in de VS net even anders is, mag ook wel eens gezegd worden dat Nederland tegenwoordig een toontje meeblaast.

Mogelijk is het idee uit "het land van de onbeperkte mogelijkheden" iets voor Bart de Boer, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Efteling. Betaalde inzet van veteranen in de feeëriek sfeer van het park in Kaatsheuvel.

't Zou wat zijn: oud-militairen in een toverachtig parkkostuum die je bij de Holle Bolle Gijzen in het park op

The *WALT DISNEY* Company
HEROES
 ★ **WORK** ★
HERE

attenderen dat je alle overbodige ijs- en snackpapiertjes – en vooral ook brieven die je van je oud-werkgever ontving toen je overtollig werd als gevolg van de bezuinigingsreorganisatie – moet deponeren!

Oud-collega's die je er bij de Python op wijzen dat een ritje in de achtbaan na een vette hap kan leiden tot ongewenste antiperistaltiek; oud-verkenner die

Langnek opdracht geven goed te blijven waarnemen; oud-beleidsmedewerkers die in het sprookjesland van de Wolf en de zeven Geitjes verdergaan met geruststellende verhaaltjes vertellen.

Waar entertainmentgigant Disney de veteranen helpt hun leven in de burgermaatschappij weer op te pakken, juich ik dit toe. Volgens Iger "een gebaar uit respect voor de grote offers die ze voor ons hebben gebracht".

De achterliggende gedachte van 'Casting our veterans. Begin the next chapter of your personal career story' is een mooie invulling op de voorziene overtolligheid. Let wel: de achterliggende gedachte. De hoofdgedachte van mijn collega's en mij is gericht op dit prachtige, uitdagende, kameraadschappelijke werk in camouflagepak.

Dat pak mogen blijven dragen is het mooiste gebaar dat Defensie kan geven!

Marcel van Hemert